

Als er nooit meer vrede zou zijn (melodie: Marco Borsato, *Wat zou je doen*)

Als er nooit meer vrede zou zijn
En je hebt steeds heel veel pijn
Heb je enig idee wat het met je zou doen?
En je krijgt niet vaak een zoen

Van je moeder of je vader krijg je het niet
Je werkt hard voor je leven, en het duurt nog maar even
Kon de wereld je maar een normaal leven geven
Geen school geen les, nee je werkt om te overleven

Uren lopen voor een emmer water,
Het is erg angstaanjagend voor later.
Rijst is het enige wat zij eten,
De malariamug , ze worden vaak gebeten.
Ziekenhuizen en doktoren ontbreken in hun land,
Er zijn zelfs geen wegen er ligt alleen maar zand.
Help elkaar samen, want dan staan we sterk
Nee, we kijken niet toe, we gaan aan het werk

Wat zou je doen je als je voor weinig loon moet werken?
Kleding maken voor hele dure merken
Hoe erg zou het zijn in zo'n fabriek
De kleding komt terecht in een sjieke boetiek
Kinderen werken zich helemaal rot,
En worden over gelaten aan hun eigen lot
Koop meer duurzame merken
Zodat kinderen niet hoeven te werken

Geld heb je nodig om ergens te komen
Hoe beter de lonen hoe beter je kan wonen
Met een beetje credit kun je iets beginnen
Dat is beter dan naaien met goedkoop linnen
Arme mensen kunnen in ontwikkelingslanden een kleine lening krijgen,
Zo kunnen ze wat extra geld binnenkrijgen
Je kunt dan doen wat je wil en altijd al wou
Zo sta je nooit meer alleen in de kou

Je schrikt jezelf rot als je ziet wat er gebeurt
Een klein kind van 8 jaar loopt met een mitrailleur
En dat is niet correct, het hoort te spelen met speelgoed
Of voetballen, misschien zijn ze wel heel goed
Hoeveel moet zo een kind nog lijden
Iedereen wil toch wel zo'n kind bevrijden
Bevrijden van de druk, nee ze horen niet te stressen
De meisjes doen hun best en het worden leraressen
Ontwikkelingshulp hebben ze nodig
En het is zeker niet overbodig
Van jong tot oud, er is geen verschil

Want de glimlach van een mens is wat ik wil

Wat zou je doen je als je voor weinig loon moet werken?

Kleding maken voor hele dure merken

Hoe erg zou het zijn in zo'n fabriek

De kleding komt terecht in een chique boetiek

Kinderen werken zich helemaal rot,

En worden over gelaten aan hun eigen lot

Koop meer duurzame merken

Zodat kinderen niet hoeven te werken

Wat zou je doen... als er nooit meer 'n morgen zou zijn...(3x)

Wat zou je doen...

Eindproduct Lessenserie Werken aan de wereld, secretaresses in opleiding

Koning Willem I College

Juni 2013